



Hervormde Gemeente Bergschenhoek

Beleidsplan 2014-2018

1. INLEIDING

Voor u ligt het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Bergschenhoek voor de periode 2014-2018. Dit plan heeft als thema 'discipelschap' en geeft aan welke mogelijkheden de kerkenraad wil aangrijpen om elkaar als gemeenteleden toe te rusten om te leven als discipel van Christus. Dit thema 'discipelschap in het hele leven' is op zichzelf niet nieuw. Al vele jaren worden we in de prediking en door middel van het gemeentewerk opgeroepen om de Here Jezus na te volgen. Wat wel nieuw is, is dat we 'discipelschap' als een thema centraal stellen dat alle aspecten en activiteiten van ons gemeentelven doortrekt.

Aan dit beleidsplan gaat dan ook een periode van bezinning in de kerkenraad en in de gemeente vooraf. In de kerkenraad kreeg dit vorm door een seizoen lang bezig te zijn rondom het thema 'missionair gemeente zijn'. In de gemeente hebben we achtereenvolgens stil gestaan bij de jaarthema's 'Leven met uitstraling' (2012-2013) en 'Leven met overtuiging' (2013-2014). We constateren met vreugde dat deze bezinning iets heeft losgemaakt in de gemeente. Tegelijkertijd beseffen we dat we er daarmee nog niet zijn. Vandaar de bewuste keuze om dit thema, uitgewerkt in een drietal speerpunten, beleidsmatig centraal te stellen in de komende periode. Het is een compact beleidsplan dat we presenteren. Er blijft genoeg over om te doordenken de komende periode. Maar juist daarin zien we de waarde van een beleidsplan: richtinggevend voor de bezinning en voor de keuzes die we maken.

In de volgende hoofdstukken benoemen we eerst de identiteit en kernwaarden van onze gemeente (hoofdstuk 2). Het is goed om die identiteit opnieuw te omschrijven, om elkaar daarop te kunnen blijven aanspreken. Vanuit deze identiteit formuleren we voor de komende jaren opnieuw de missie en visie van de gemeente zoals we die op dit moment verstaan (hoofdstuk 3). Vervolgens wordt uitgelegd welke focus en speerpunten gelegd worden in dit beleidsplan (hoofdstuk 4).

2. IDENTITEIT EN KERNWAARDEN

Als Hervormde Gemeente Bergschenhoek maken we deel uit van het lichaam van Christus, Gods wereldwijde Kerk. Wij geloven dat God, onze Schepper, ons mensen heeft gemaakt om te leven in relatie met Hem. God kennen en Jezus Christus, dat is het eeuwige leven!

Daarmee spreken we uit dat we gemeente van Christus zijn en ook van harte willen zijn. Door het lijden en sterven en de opstanding van onze Here, Jezus Christus, heeft Hij ons, die van Hem vervreemd waren, met God verzoend en ons tot Zijn kinderen aangenomen. Met Hem zijn we verbonden en daarom ook met elkaar.



We geloven dat de gemeente ten diepste niet gedragen wordt door de inspanning van mensen, maar dat zij het werk van de Heilige Geest is. Door de Doop maakt Hij ons tot leden van Christus' lichaam. Door de verkondiging van het Woord spreekt Hij ons aan en vernieuwt ons leven. Door het Avondmaal bevestigt en sterkt Hij ons geloof. De gemeenschap met God krijgt gestalte in lofprijzing en gebed en in een dagelijks wandelen met Hem. Door het gemeentewerk van jong tot oud worden we opgebouwd in geloof, hoop en liefde. In diaconaat en pastoraat krijgt Zijn liefde voor ieder mens handen en voeten. En in het werk van evangelisatie en zending strekt Zijn genade zich uit om, ook door ons heen, anderen te bereiken met het evangelie.

De Hervormde Gemeente Bergschenhoek maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Als gemeente weten we ons verbonden met het belijden van de Kerk, in het bijzonder met het gereformeerde belijden.

Daarbij denken we onder meer aan:

- de centrale plaats van Christus als onze Middelaar en Verlosser
- de erkenning van en gehoorzaamheid aan het gezag van het Woord van God
- de overtuiging dat heel het leven aan God toebehoort

Tegelijkertijd erkennen we als gemeente ook de waardevolle accenten uit de evangelische beweging:

- de benadrukking van persoonlijk geloof en toewijding aan God
- het belang van de gaven van gemeenteleden voor het functioneren van de gemeente
- de noodzaak van missionair gemeente zijn

3. MISSIE EN VISIE

De missie van het vorige beleidsplan luidde, kort en goed: "Christus kennen en bekend maken". Je zou kunnen zeggen dat dit beleidsplan hier een vervolg aan geeft en hetzelfde wil zeggen, maar nu in termen van discipelschap: "leerling van Christus zijn om ook anderen tot leerling van Hem te maken". We geloven dat we geroepen zijn om als discipel van Christus in alle aspecten van het dagelijkse leven Gods wil te zoeken en te volgen. We verwoorden de missie van onze gemeente, geïnspireerd door de missionaire opdracht vanuit Mattheüs 28:18-20, als volgt:

De Hervormde Gemeente Bergschenhoek wil een gemeenschap zijn van leerlingen van Jezus Christus die, zelf levend vanuit het geschenk van een persoonlijk geloof in Christus, Hem wil volgen en dienen in alle aspecten van het leven en zich inspant om ook anderen tot leerling van Hem te maken.

Het is belangrijk om een omljnd beeld te hebben van onze missie als gemeente. Het is niet minder belangrijk om ook scherp te hebben hoe we deze missie in praktijk kunnen brengen. Daarvoor gebruiken we in eerste instantie graag het volgende beeld van de veeboeren in Australië. Zij weiden grote kudden op enorme grasvlakten. Het is ondoenlijk om de kudde door een hek bij elkaar te houden. In plaats daarvan worden de dieren daarom naar een bron gebracht en vervolgens losgelaten. De verschillende dieren verwijderden zich al grazend op verschillende afstand van de



bron, maar keren daar altijd weer terug. Dat is een prachtig gekozen beeld aan de hand waarvan enkele kernpunten van bovengenoemde visie kunnen worden toegelicht.

a. *Leerlingen van Jezus Christus*

Welbewust wordt de gemeente omschreven als een gemeenschap van *leerlingen van Jezus Christus*. Daarmee wil gezegd zijn dat het van vitaal belang is om, persoonlijk en als gemeente, te blijven leren. Alleen zo kan het persoonlijke geloof gevoed worden en blijven groeien. Om het te zeggen met het bovengenoemde beeld: de Bron is wat ons telkens weer verbindt, met God en met elkaar. Daarbij denken aan de kerkdiensten, waar we gevoed worden door het evangelie en worden toegerust om te leven volgens Gods bedoelingen, maar ook aan de Bijbelkringen en gespreksgroepen. We zien de kerkdiensten en het kringwerk niet als losstaande 'activiteiten', maar in elkaars verlengde als plaatsen waar we leerling zijn van Gods Woorden. In de achterliggende jaren is bewust gezocht naar een koppeling tussen diensten en kringwerk, aan de hand van een jaarthema. Die koppeling zal ook in de komende jaren belangrijk blijven en, waar mogelijk, worden versterkt.

b. *Gemeenschap*

Ook het woord 'gemeenschap' is bewust gekozen. Het is een woord waarin minder nadruk valt op het instituut kerk, maar juist meer op de relaties tussen mensen onderling. Die relaties tussen gemeenteleden, tussen jong en oud willen we graag benadrukken en versterken. Gemeenschap geeft ook aan dat de gemeente anno nu gestempeld wordt door de netwerksamenleving waarin we leven. In vergelijking met vroeger zijn de grenzen van de gemeente vloeier geworden. Om nogmaals te spreken met het beeld van de Australische veeboeren: er zijn gemeenteleden die wekelijks komen drinken uit de Bron, terwijl anderen daarin veel minder regelmatig zijn, maar zich wel degelijk betrokken weten op de gemeente. Juist met het oog op de volgende generatie(s) is het belangrijk om enerzijds ruimte te bieden, om uit te waaiëren, maar anderzijds ook de verbondenheid te blijven houden. Dat vraagt om het zoeken naar nieuwe vormen als aanvulling op de vertrouwde en beproefde manieren van kerk zijn. Daarnaast willen we als gemeente de komende jaren zoeken, met hulp van Gods Geest.

c. *Geschenk van het geloof*

Discipelschap is een woord dat veel gebruikt wordt de laatste jaren. Niet zelden ontstaat daarbij de indruk dat er vooral heel veel 'moet'. Heel bewust is daarom sprake in de missie van dit beleidsplan van het 'geschenk van het geloof'. Discipel zijn van Christus is voor alles leven van genade. En dat blijft het, ook als we geroepen worden Hem na te volgen in het leven van iedere dag. Het is van groot belang om dat te blijven benadrukken. Daarom is het gebed ook van groot belang, persoonlijk en als gemeente, als de houding waarin we steeds weer leren leven van Gods genade. Juist deze boodschap van genade is ook een boodschap van hoop in een wereld die zucht onder alles wat 'moet'. Christus zegt: "Leert van Mij leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht."



d. *Alle aspecten van het leven*

Het begrip 'discipelschap' gaat niet alleen over christen zijn op zondag of te midden van andere christenen, hoe belangrijk het ook is om elkaar te bemoedigen en te versterken. Discipelschap staat voor een leven dat Christus wil volgen in alle aspecten van het bestaan. Dat blijkt echter in de praktijk niet altijd gemakkelijk. Wat betekent discipelschap in de praktijk? Daarbij gaat het niet om het formuleren van regels, maar wel om elkaar aan te scherpen en aan te vuren in liefde om werkelijk volgeling van Christus te zijn. Daarom is het belangrijk om mogelijkheden en handreikingen te bieden om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Hier ligt ook een verbinding met het bij punt b. gesignaleerde belang van netwerkvorming. Samen in gesprek over thema's als geloofsoopvoeding, christen zijn op je werk, zaken doen als christen, enzovoort.

e. *Discipel om discipelen te maken*

Discipelschap is geen doel in zichzelf. Leerling van Christus zijn betekent ingeschakeld zijn in Zijn missie! Hiermee wordt gezegd dat niet de diverse activiteiten in de gemeente de 'drager' zijn van de missionaire opdracht, maar dat 'mensen', dat 'wij' dat zijn. Via gewone mensen als wij komen de mensen om ons heen in contact met het evangelie van Jezus Christus. Daarom is het zo belangrijk, zoals Paulus schrijft in 2 Korinthe 3, dat wij 'leesbare brieven van Christus' zijn. Dat inzicht kleurt dit beleidsplan en maakt duidelijk waarom er veel nadruk ligt op discipelschap als een thema dat van vitaal belang is voor de gehele gemeente. Dat betekent niet dat er geen activiteiten zijn die gericht zijn op de missionaire opdracht. Zulke activiteiten zijn wel degelijk nodig. Enerzijds als onderdeel van de weg van 'buiten naar binnen': een missionair traject. Anderzijds als onderdeel van de weg van 'binnen naar buiten': missionaire toerusting om onze roeping als discipel te kunnen vervullen.

4. FOCUS EN SPEERPUNTEN

We zijn dankbaar voor de weg die God, de jaren door, met onze gemeente gegaan is. We ervaren het als een zegen dat we mogen horen bij een bloeiende gemeenschap waarin we telkens opnieuw worden de gemeenschap met God en met elkaar mogen ervaren. Tegelijkertijd weten we ons geroepen om te zoeken naar wat God in deze tijd van ons vraagt. In de afgelopen jaren hebben we als gemeente ons de vraag gesteld hoe we kunnen leven met uitstraling. Daaruit is de focus van dit beleidsplan voortgekomen: **discipelschap**. Nu is discipelschap een veelgebruikt begrip. Daarom is het belangrijk om duidelijk te maken wat we met het begrip discipelschap willen benadrukken. We doen dat in de vorm van drie speerpunten:

a. *Persoonlijk geloof*

Als Jezus in het evangelie Zijn discipelen roept, zegt Hij: "Volg Mij!" (Mat.8:22, 9:9). Van hen wordt een keuze gevraagd, om achter Hem aan te gaan. Om Zijn leerling te willen zijn. We zijn ervan overtuigd dat geloven in het tweede decennium van de 21^e eeuw ook om een persoonlijke en overtuigende keuze vraagt.



In vroeger dagen kon men rekenen op een gedeeld patroon van waarden en normen, ontleend aan de christelijke traditie. Ondertussen is dat kader vrijwel geheel weggefallen en is christelijk geloof één van de vele levensovertuigingen in onze samenleving. Juist daarom is het belangrijk dat ons geloof echt een *persoonlijk geloof* is, met stevige wortels. Dat willen we stimuleren op alle terreinen van het gemeentewerk.

b. *Volgende generatie*

‘Discipel’ betekent letterlijk leerling zijn. Zo luidt ook de opdracht die Jezus meegeeft, voor Zijn hemelvaart: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.” (Mat.28:19,20). De weg van discipelschap is dus een weg van leren om Jezus te volgen, vanuit de belofte die in de Doop gegeven is.

Vanuit deze overtuiging kiezen we er nadrukkelijk voor om als gemeente ruimte te bieden aan een *volgende generatie* om Christus te leren volgen. In de christelijke gemeente is er altijd aandacht geweest voor catechese als leerweg leidend naar en vanuit de Doop. We zijn ervan overtuigd dat onze tijd vraagt om te investeren in deze leerweg en te zoeken naar manieren en vormen die passen bij de huidige generatie(s).

c. *Missionair gemeente zijn*

“Ga dan heen, onderwijs al de volken...”, zei Jezus tegen Zijn discipelen. Discipelen worden dus geroepen om discipelen te maken. Als gemeente hebben we een missie ontvangen van Christus. Dat inzicht is niet nieuw, ook niet voor onze gemeente. Telkens weer heeft dit inzicht geklonken en is er gewerkt om deze roeping gestalte te geven. Als hier opnieuw dit punt genoemd wordt als een van de speerpunten van beleid, ligt de nadruk op de noodzaak om als gehele gemeente deze roeping uit te dragen in woord en daad, leven en werken, handel en wandel.

Het is ons verlangen om daar als hele gemeente in te groeien. Dat kan alleen als het een voortdurend punt van aandacht is en blijft, in de eredienst, kringwerk, catechese en in de beleidskeuzes die telkens weer gemaakt moeten worden.