

Lang leve de kerk!



Thema 1: Dankbaar!

- 'Nekt corona de kerk?' Die krantenkop is veelzeggend. Een artikel over de gevolgen van corona die veel ingrijpender lijken te zijn en te worden dan die van alle rampen en veranderingen van de vorige eeuw. Dat gevoel resoneert bij veel mensen, diep van binnen. Onzekerheid over de toekomst van de kerk. Blijft iedereen wel betrokken? Of haken mensen af?
- Toch – of juist daarom – het jaarthema voor dit seizoen: 'Lang leve de kerk!'. Dat is een wens! Maar het gaat niet om een mooie wens of een scheutje positief denken. Het gaat om het besef dat de kerk niet van vandaag of gisteren is en zich al eeuwenlang aanpast aan allerlei veranderde omstandigheden. De kerk is van God zelf! Ten diepste is het Zijn zaak!

1. *'Dankbaar', dat is het thema van deze dienst. Begin met een rondje om van elkaar te horen waar je God voor wil danken, persoonlijk of denkend vanuit de gemeente en de kerk (ook wereldwijd). Probeer consequent de toon van de dankbaarheid vast te houden in dit rondje (de zorgen komen later aan bod...).*
2. *Spreek aan het begin van een nieuw seizoen uit wat je hoop is, als je denkt aan de Bijbelkring of groeigroep. En vertel ook eerlijk wat je angst of je zorg is.*

- *NB: Maak van de punten van vraag 1 en 2 ook echt een gebed!*

- Daarom gaan we bij dit jaarthema terug naar het Nieuwe Testament – het grote werkboek voor de kerk. Wat is nu eigenlijk het geheim van de kerk? Wat zegt God tegen die eerste gemeenten die klein en kwetsbaar waren? Tegen christenen die leefden als minderheid, zonder invloed. Sterker nog, Paulus zit gevangen als hij deze brief schrijft. Toch is de toon van zijn brief niet moedeloos...
- Er spreekt een diep vertrouwen uit de brief: "In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus..." Dankbaarheid en lofprijzing aan God. Dat is de grondtoon waarmee Paulus begint in bijna al zijn brieven. Waarom? Je zou kunnen zeggen: het is wijs om positief te beginnen, met een compliment. Toch gaat het veel verder dan dat.
- Danken doe je – per definitie – iemand anders. Beginnen met God te danken is beginnen met wat er al is, dankzij Zijn genade. En door dat bewust te doen, sta je daar ook echt bij stil! Je begint niet bij de actielijst, bij de verbeterpunten of bij de zorgen. Nee, je begint bij wat God al heeft gegeven! En dát is zo enorm bevrijdend! Juist ook voor ons vandaag!

3. *Is dankbaarheid iets dat je kunt leren? Zo ja, hoe dan? Zo nee, hoe kun je er dan als christen toch in groeien?*
4. *De insteek die Paulus vrijwel altijd kiest in zijn brieven, om te beginnen met danken, betekent niet dat hij nooit iets heeft aan te merken op de gemeenten aan wie hij schrijft. Wat leer je hiervan, als je denkt aan de manier waarop je spreekt over de gemeente (en de kerk in het algemeen)?*

- Paulus is dus 'dankbaar', een woord dat je veel hoort momenteel. Maar de vraag is: dank je ook? Want om te danken heb je een adres nodig. Iemand die je kunt bedanken... En dat is wat Paulus

doet. Hij dankt God voor het geloof van de Kolossenzen in Christus Jezus, voor hun liefde voor alle heiligen en voor hun hoop op dat wat er gereedligt voor ons in de hemel.

- De apostel kijkt niet alleen naar de gemeente van Kolosse. Hij kijkt verder! "Overal in de wereld draagt het evangelie vrucht en groeit het, ook bij u...". Alweer zo'n eye-opener. Onze communicatiemogelijkheden zijn veel beter en groter. Maar is ons perspectief vaak niet veel beperkter? Wij zijn vaak op onszelf gericht, op 'onze gemeente'. De kerk is van God. Zijn werk gaat door. Ook nu!
- Heel terloops noemt Paulus even een naam: Epafras. We weten eigenlijk maar weinig over hem. Hij was afkomstig uit Kolosse (vgl. Kol4:12,13 en Filem:23), die gebruikt werd door God om het evangelie in Kolosse te verspreiden. Kortom, Epafras was een schakeltje in het werk van God. Zoals wij dat ook mogen zijn in een nieuw seizoen, ieder op onze plek en in onze eigen omgeving.

5. *Zo'n naam als die van Epafras, die even terloops genoemd wordt, laat even zien hoeveel mensen betrokken waren bij de verspreiding van het evangelie. Het ging niet alleen om Paulus en de andere apostelen. Hoe zie je je eigen rol en de betekenis die jij kunt hebben voor anderen en wat leer je ervan dat die onbekende Epafras hier genoemd wordt?*

- En als Paulus gedankt heeft, dan gaat hij bidden... Waar bidt hij om? Om nog meer kennis van God en van Zijn wil. Zodat je nog beter weet hoe je mag leven. Zodat je – door de Geest – nog meer op de Here Jezus gaat lijken... Eigenlijk kun je wat Paulus vraagt in één zin samenvatten. Hij bidt dat er nog meer te danken zal zijn... "Breng dus met vreugde dank aan de Vader..."
- Paulus spreekt over 'groeien' en 'vrucht dragen'. Daarvan is sprake als je meer te danken hebt. Meer te danken, omdat je meer gaat zien wat God geeft in Christus en door de Geest. In een nieuw en onzeker seizoen kijken we niet allereerst naar de omstandigheden. We kijken naar God. In het vertrouwen dat Hij Zijn kerk bewaart. En daarom zeggen we: "Lang leve de kerk!"

6. *'Lang leve de kerk!' Wat is je eerste reactie als je dat hoort?*
 7. *De preek begon met de tegenstelling tussen de zorg vanwege corona en de lange adem van de kerk, die al zoveel eeuwen bestaat en meebeweegt in veranderende tijden. Welke manier van meebewegen als kerk is er nodig in deze tijd volgens jullie?*

NB: aarzel niet om goede ideeën te delen...!

Gebedspunten

- * Dank God voor Zijn evangelie, voor de kerk en onze gemeente en voor de concrete dingen die jullie genoemd hebben bij vraag 1.
- * Bid samen voor het nieuwe seizoen, voor de hoop en de zorgen zoals die verwoord zijn bij vraag 2.
- * Bid om de groei waar Paulus over schrijft, zodat er nog meer is om te danken!
- * Bid voor iedereen die het lastig en zwaar heeft vanwege de coronacrisis – dichtbij en ver weg.
- * Dank God voor Zijn genade in Christus en door de Heilige Geest. En bid dat God zelf centraal zal staan in ons midden, telkens weer!